

# Geloof en Licht internationaal

September 2020

**Te midden van een pandemie het wezenlijke van Geloof en Licht beleven ...**  
**Hoe kunnen we onze zending beleven wanneer er geen - of slechts beperkt - fysiek contact mogelijk is?**

## **Aan alle Geloof- en-Lichtgemeenschappen van over de hele wereld**

Lieve groetjes aan alle leden van jullie gemeenschap: aan iedereen, niemand uitgezonderd... !!

We leven momenteel in een heel vreemde en andere werkelijkheid dan we voorheen gewend waren, en dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Op dit moment staat alles in de pauzestand vanwege de Corona pandemie. We leven in onzekere tijden. We zijn de afgelopen maanden niet of nauwelijks in staat geweest om iets te organiseren en dat zal ook in de komende tijd waarschijnlijk wel zo zijn. Dat kan ons doen twifelen of ontmoedigen... Dingen die voorheen een 'onaantastbaar' deel van ons leven uitmaakten, zijn nu aan het wankelen gebracht.

In onze Geloof- en-Lichtgemeenschappen is ons hetzelfde overkomen. Velen van jullie hebben elkaar de afgelopen maanden niet persoonlijk en lieflijk kunnen ontmoeten; maanden zonder een hartelijke omhelzing, een stevige knuffel, zonder elkaar van dichtbij te kunnen zien, zonder te zingen samen, de H. Mis te vieren of een hapje te eten met elkaar... terwijl we dat altijd zo graag gedaan hebben, toch minstens een keer per maand! En ook in de komende tijd is er geen enkele garantie dat al deze dingen weer gewoon mogelijk zullen zijn, althans niet op dezelfde manier als voorheen.

Daarom willen we jullie bemoedigen om zorg te blijven dragen voor het behoud van jullie gemeenschapsleven. Maak gebruik van al de mogelijkheden die deze huidige situatie je te bieden heeft! Onze denkwijze, onze aanpak en de middelen waarmee we normaliter onze gemeenschap opbouwen en versterken, zal moeten veranderen! Het gaat immers om onze eigen kleine gemeenschap! En die gemeenschap is het allerbelangrijkste bij Geloof en Licht! Iedereen in deze kleine gemeenschap die meehelpt aan de opbouw van Geloof en Licht, is geroepen om zijn geloof te beleven en de banden van vriendschap te versterken die ons naar Jezus leiden. En deze oproep is niet veranderd! Wat wel is veranderd zijn de middelen. Hoe zorgen we ervoor dat we actief deel blijven uitmaken van onze gemeenschap in een tijd als deze, waarin fysiek contact zo wordt ingeperkt? Vooral voor ons, mensen van Geloof en Licht, voor wie het zo belangrijk is om elkaar te omarmen, bij de hand te nemen, een schouderklopje te geven, een knuffel...

Jullie weten zelf het beste welke beperkingen er gelden in je eigen land, regio of stad in verband met het Corona-virus. Houd hier rekening mee en wees creatief! Droom, experimenteer, wees onuitputtelijk, bedenk steeds nieuwe manieren om onderling in contact te blijven met de leden van je Geloof-en-Lichtgemeenschap. Besef dat er vele mensen zijn die geen gebruik kunnen maken van moderne technologieën, sociale media, computer of mobiele telefoon. Hoe houd je dan contact met elkaar?

We waren allemaal van plan om in de komende tijd onze 50-jarige bestaansgeschiedenis te vieren, als één grote familie van gemeenschappen. Waarschijnlijk zullen we het meeste van wat we hadden bedacht of

gedroomd niet ten uitvoer kunnen brengen... Maar misschien kunnen we ons 50-jarig bestaan wel geheel anders vieren, door onze plannen aan te passen aan de huidige concrete gezondheidssituatie?

De leerlingen zitten in de boot, samen met Jezus. Ze hebben niets meer: geen netten, geen vishengels, geen gereedschap... Ze hebben niet eens voedsel meegenomen. Zij zijn geheel aan Jezus en aan zichzelf overgelaten. De nacht valt, de kou dringt door alles heen en een storm breekt los. Ze hebben geen plannen, geen strategieën... De leerlingen zijn bang, ze raken in paniek. Sommigen overwegen zelfs overboord te springen. Wat een beproeving! Het enige wat er nu van hen gevraagd wordt is: te vertrouwen op Degene die hen vroeg om in de boot te stappen. Iets anders is niet nodig. Hun geloof zal erdoor worden gesterkt. Het is goed voor de leerlingen om samen dit avontuur te beleven en te ervaren dat Jezus hen niet in de steek laat. Dat is genoeg voor nu. Later zal de tijd komen om plannen te maken en strategieën op te stellen. Nu zijn ze kletsnat, bang en vertwijfeld... maar ze blijven bij elkaar. En Jezus zal hen niet in de steek laten. Gaandeweg begrijpen ze het, en de diepe vreugde die ze ervaren helpt hen tot grotere overgave. De ervaring van hun eigen armoede en kwetsbaarheid geeft hen de gelegenheid om Jezus beter te leren kennen. Ze leggen alles in zijn handen, maar toch zullen ze moeten blijven roeien om de kust te bereiken...



Hartelijke groeten aan jullie allemaal!

Alsjeblieft: laat deze brief alle Geloof- en-Lichtgemeenschappen van over de hele wereld bereiken!

In Jezus met elkaar verbonden!

*Maria Silvia en Raúl*

Internationale coördinatoren