

# Kerstmis 2023

Brief van Don Marco Bove, internationale aalmoezenier

**“En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.” Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft!”**

**Lc 2, 12-14**



Opnieuw zijn we ontroerd door de aankondiging van de geboorte van Jezus, die de engelen in de kerstnacht aan de herders verkondigen. Deze aankondiging nodigt ons uit om op weg te gaan, op zoek naar het kindje Jezus. Dat is nog niet zo eenvoudig, om een pasgeboren baby te vinden als je maar zo weinig informatie hebt gekregen, alleen maar een vaag teken: "Een pasgeboren baby, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe".

Vandaag is het onze roeping om de aanwezigheid van de Heer Jezus te zoeken waar we die het minst verwachten: bij de nederigen en armen, en niet in een warm huis of een mooie wieg. Armoede, oorlog, uitsluiting en geweld drijven veel mensen op de vlucht, wat gepaard gaat met lijden en angst.

Maar de geboorte van Jezus is een belofte die nieuw licht en hoop geeft. God houdt van ons allemaal omdat we zijn kinderen zijn, en dat is waarom wij geroepen zijn om als broeders en zusters samen te leven, in liefde en wederzijdse aanvaarding. Dit is het geschenk van vrede, dat in het Hebreeuws wordt vertaald als SHALOM en veel meer betekent dan de afwezigheid van oorlog. In feite is het de som van alle Messiaanse gaven die onze aarde meer bewoonbaar en onze relaties waarachtiger maken en die ons hart nog meer openen voor vergeving en gemeenschap.

Laten we de Heer Jezus, die onder ons geboren werd, vragen dat onze Geloof-en-Licht-gemeenschappen teken van vrede en verzoening mogen zijn over heel de wereld, dat het mogelijk is elkaar oprecht te aanvaarden en te vergeven.



**Moge de Heer ons zijn vrede geven, opdat ook wij een teken van vrede voor allen mogen zijn.**

**Zalig Kerstmis!**

*Don Marco*