



## In memoriam Pastoor Henk Jozef Niesten

\* 19 maart 1948

† 31 mei 2024

Pastoor Henk Niesten is vanaf de oprichting in 2010 als aalmoezenier betrokken geweest bij de gemeenschap van Geloof en Licht "De Zonnestraaltjes". Daarnaast was hij van september 2013 – maart 2022 nationale aalmoezenier van Geloof en Licht in Nederland. In die functie nam hij trouw deel aan alle vergaderingen van de Nationale Raad en hij vergezelde ons op al onze bedevaarten, themaweekenden, provinciebijeenkomsten en nationale dagen. We zijn o.a. samen naar Lourdes geweest, naar Banneux, naar Helvoirt, Heiloo, Steyl en Weisendorf...

Hij was zeer geliefd en betrokken bij de mensen. Hij was altijd vrolijk en maakte soms gekke sprongen met zijn lange benen, waarmee hij ons allemaal aan het lachen bracht. In de zomer organiseerde hij leuke uitstapjes voor alle Zonnestraaltjes, zoals een bezoek aan een museum, aan een of ander heiligdom of aan een collega priester. Soms gingen we naar De Grenspost en daar draaide hij dan een mooie film of een diaprojectie. Hij schreef ook leuke liedjes als er wat te vieren viel, zoals ons liedje voor de Zonnestraaltjes, wat we heel vaak zingen. Samen met hem waren we ook betrokken bij de uitvaarten van alle leden die ons helaas zijn voorgegaan.

De vieringen van de H. Mis waren altijd heel fijn en bijzonder; hij had steeds weer een leuk preekje en wist daarmee de mensen te boeien. Hij speelde ook graag mee in de mimes, vaak in de rol van Jezus, maar nog het liefst speelde hij de ezel als die in de mime nodig was. Hij wist er steeds weer wat vrolijks van te maken. Hij is tot het laatst betrokken gebleven, ook al werd hij steeds zwakker: hij bleef komen. Wij voelden ons zeer geliefd door hem.

We missen hem enorm, we zullen nog heel vaak aan hem denken.

**Lieve Pastoor Henk Jozef:  
rust in vrede.**

